



Hij leeft verder in het hart en de herinnering van:

Mireille en Ghislain Heughebaert – Gryspeerdt
Gaëtan en Eveline Gryspeerdt – Callebaut
Noah

Chantal en Glenn Heughebaert – Devisch
Maxim en Kimberly Devisch – Becue
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Antoine en Liliane (+) Vanbelle – Kimpe,
Cindy en Miguel Vanbelle – Knockaert
Hannah, Lara en Jitse
zijn schoonbroer en diens familie

de verwante families Heughebaert en Vanbelle

Een bijzonder woord van dank aan zijn huisarts dr. Boudewijn De Paepe, de artsen en het personeel van het AZ Oostende campus Damiaan, Zorgeenheid 245 en in het bijzonder dr. Karel Goddeeris, het personeel van het WZC De Duinpieper en allen die hem met veel liefde en zorg hebben omringd.

Online condoleren: www.bentein-pollet.be

Rouwadres: familie Pierre Heughebaert,
p/a Uitvaartzorg Bentein & Pollet,
Zandvoordsestraat 152, 8460 Oudenburg



BENTEIN & POLLET Zandvoordsestraat 152, Oudenburg - 059 32 52 12 - www.bentein-pollet.be
UITVAARTZORG

Druk Devlieghere, Oudenburg - 059 26 27 21



Pierre Heughebaert

9 juni 1935 - 6 december 2024

†

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van

De heer Pierre Heughebaert

Weduwnaar van mevrouw Christiane Vanbelle († 2002)

Eerste Meester-Chef bij de Marine b.d.

Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II

Geboren te Oostende op 9 juni 1935 en er overleden
in het AZ Oostende campus Damiaan op 6 december 2024.

We nemen afscheid van Pierre in de aula van
het crematorium Polderbos, Grintweg 120 te Oostende
op **zaterdag 14 december 2024 om 14u30**.

Na de afscheidsdienst is er gelegenheid de familie te condoleren.

Aansluitend verenigen we Pierre met Christiane
op de begraafplaats van Bredene Priorij.

U kan Pierre een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum
Bentein & Pollet, Zandvoordsestraat 152 te Oudenburg,
elke dag tussen 14u30 tot 17u30, tot en met
donderdag 12 december 2024.

When I was young, many years ago...
I joined the Navy. Why, I don't know...
I served My time, with Honor, and Pride...
For this young boy, it was quite a ride...
I went to places, so it seemed...
I met People, I'll never forget...
And some, I wish I'd never met...
But as I think back on those days gone by...
My Ship, My Shipmates, brings a tear to My eye...
I didn't know it then, never gave it a thought...
But My time in the Navy, could not have been bought...
I guess We all feel the same, after We're out...
The Pride We feel, that's what it's about...
Having served our Nation, keeping it free...
Protecting our way of life, and our Liberty...
And the Friends I made, along the way...
Would I do it again? Any day...
And to all My Shipmates,... Anchors Aweigh!

(Mike Young, U.S. Navy Vet.)