

Dankbare herinnering aan

De heer

Ludovicus Van Laer

Echtgenoot van mevrouw Hilda Leyers

Geboren te Duffel op 26 september 1945
en overleden te Bredene op 3 mei 2024.

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.

Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet, hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen
je bent bevangen door verdriet.

Toch ben je dankbaar voor zijn einde
dat na zoveel moedig strijden kwam.
Omdat het niet alleen zijn leven
maar ook zijn lijden overnam.

*De familie dankt u oprecht voor elk gebaar
van vriendschap en troost
en voor uw bliken van medeleven.*

